

## 21 september Proeverij cabaret, kleinkunst en stand-up comedy!

Het kakelverse (Ver)Huiskamertheaterseizoen gaat dit keer spetterend van start met een proeverij van Cabaret, Stand-up comedy en kleinkunst. Een bescheiden uitmarkt-achtige avond waarin zes podiumfeestjes gevierd gaan worden! Later in het seizoen komen de meesten terug met een langere voorstelling. Een mooie manier om kennis te maken met jong talent! Bovendien kunnen we, zo na de vakantieperiode, wel weer eens een avondje lachen gebruiken! De avond wordt gevuld met de keuze van Frank, die van mening is dat deze artiesten gezien én gehoord dienen te worden. Enkelen zijn al eens in Franks Huiskamertheater geweest en daar laten we graag een groot aantal gasten (opnieuw?!) mee kennis maken. Gewoon omdat ze een geweldige performance hebben. Maarten Ebbers speelde zijn avondvullende solo voorstelling in het afgelopen seizoen. Chris Verlaan heeft al meerdere malen de zaal naar adem doen snakken van het lachen met zijn brilliante teksten en uitzonderlijke optreden., Jose Schuringa is een verrassende cabaretière die onschuldig oogt en het meestal niet is, een wervelend vrouwelijk talent. Paul Schoolderman is leraar nederlands waar je graag bij in de klas zit. Snel, adrem en humoristisch waar je het niet verwacht. „Leuker wordt het niet“, zei een gast die zichtbaar genoten had, tegen me toen hij in de pauze naar huis ging. Een mooi compliment maar het werd, ook ná de pauze, tóch zeer de moeite waard! Peter van Rooijen schrijft prachtige liedjes die hij begenadigd zingt terwijl hij zichzelf begeleidt op gitaar. Een integer mens die met passie zijn liedjes verduidelijkt met verhalen er achter. De laatste in deze rij is de kakelverse aanwinst uit de stal van Comedy-train. Gesterkt en gesteund door dit zeer bekende impresariaat vertolkt Janneke de Bijl haar filosofische kijk op zaken. Jij, lezer, kent wellicht (nog) geen van deze namen. Frank heeft ze allemaal gezien en gehoord en is er van overtuigd dat er een weergalozes avond aankomt op de 21<sup>ste</sup> september. Frank laat je graag kennis maken met het enorme talent wat in allerlei grotere en kleine zalen te zien is. Vaak onherstelbaar mooi om mee te maken! Voor €20,- trakteer je jezelf op een bijzonder avondje uit. Daar komt nog bij dat de mensen die jullie te zien krijgen, kei- en dan ook keihard werken, leren, reizen, schrijven, opletten, verzamelen, wachten, nog eens wachten en nog iets langer wachten om op te kunnen treden. Het is heel hard werken voor iedereen op het podium.

Reserveren van plaatsen graag middels een e-mail naar [info@dorpsstraat23.nl](mailto:info@dorpsstraat23.nl)

We beginnen dit seizoen weer in het éffe wennen” theater Koningsduyn. Ik, Frank, gun de artiesten een groot aantal gasten voor hun optredens. Afhankelijk van het aantal reserveringen kan er gewisseld worden van locatie. De intimiteit van Franks Huiskamertheater aan de Dorpsstraat 23 in Castricum zal ook zéker blijven bestaan! Fijn als ook jij je inzet voor een geslaagd theaterseizoen! Kom er bij met een warm hart en een open mind! Dankjewel en graag tot bij een van de voorstellingen.

Hartelijk Frank